



Het leven glijdt langzaam uit je weg  
Je ogen werden broos  
Je stem werd zwak  
Het is stil geworden  
nu jij er niet meer bent  
Doch ... je hart blijft bij ons

## *Frans Van den Broeck*

Wichelen 10.09.1937 - Dendermonde 12.04.2025

Naar uitdrukkelijke wens van Frans heeft het afscheid plaats in intieme kring.

Lydia Rombaut

zijn echtgenote

Marc Van den Broeck en partner Daisy  
Lieve Van den Broeck

zijn kinderen

Arno Van den Broeck en partner Kim

zijn kleinzoon

De aanverwanten van de families Van den Broeck, Rombaut, Van Heck en Boeykens.

Een bijzondere dank aan dr. De Gelder en de thuisverpleging voor de goede zorgen.  
Ook allen die hem liefde, vriendschap en genegenheid brachten.

Online condoleren: [www.deroos.be](http://www.deroos.be)